

In december is het voor de fanatieke fietser in Nederland flink afzien, het is koud, er is regen en kilometers maken op de weg is alleen met veel geluk en bij uitzonderlijk goed weer te doen. Was het maar voorjaar of zomer toch?

Dat zomerse geluk kun je ook "gewoon" opzoeken.. Zelfs in december als het hier in Nederland koud en guur is. Dat opzoeken van die "zomer" is wat Vincent en ik afgelopen weekend hebben gedaan:

Wij zijn namelijk uitgenodigd om bij Bart een lang weekend te komen proefdraaien in zijn fietsvakantie bedrijf. Er moet getest en geoptimaliseerd worden zodat Bart zijn bedrijf op een professionele manier kan starten. En wij zijn letterlijk de eerste gasten, dus hoe tof is dat!!

Sinds kort kun je voor kilometers en hoogtemeters het gehele jaar bij Bart terecht, onze ex Bredania clubgenoot. Samen met zijn vrouw Suus runt hij een appartementencomplex (Casa de la Luz) én Bart runt zelf het fietsvakantie bedrijf Bici de la Luz in de Alpujarras aan de Costa Tropical. Een gebied waar de gemiddelde temperatuur 20 C is, in de zomer rond de 32 C en in de winter 19 C. Die perfecte weersomstandigheden komen door de verre ligging van de Atlantische oceaan en de ligging in de "schaduw" van de Sierra Nevada.

Bart (& Suus) laten niets aan het toeval over en nodigen ons uit, om als kritische maar rechtvaardige vrienden, alles te testen wat er bij een fietsvakantie komt kijken. Het "test" programma bestaat uit; ontvangst en ophaal service op de luchthaven van Malaga, het beoordelen van de overnachtingsaccommodatie, lunchen en dineren in de beoogde Spaans restaurantjes voor de toekomstige gasten, beoordelen van de ontbijt faciliteiten van de camping en het maken van 2 stevige maar prachtige (klim)fietsroutes. Dat wordt een flink weekend doorwerken voor ons...

We overnachten in een Spaanse bungalow heerlijk direct aan het strand gelegen. Dat had Bart dus al heel goed voor ons geregeld. Daarnaast zorgde het geluid van de ruisende zee ervoor dat we 's avonds heerlijk snel in slaap vielen, ideaal voor de fietstocht van de volgende dag.

Eten in Spanje is een beleving op zich en de tapas en gerechten die voor ons werden geserveerd waren ook in de door Bart gekozen restaurantjes perfect uitgekozen. Daarnaast dank voor het ontdekken van de "tinto de verano", een lekkere Spaanse zomerdrank met minstens 10 ingrediënten. Deze drank zorgt ervoor dat je denkt dat je heel goed kunt fietsen maar in werkelijkheid kun je na 3 glazen niet meer op je benen staan. Ideale drank vooral voor na het fietsen is mijn advies.

Wat betreft de organisatie, die heeft Bart nu al dik in orde. Tot zijn beschikking staan 10 topframes, afgewerkt met shimano ultegra groepen en fullcrum wielsets. Prachtig materiaal om helemaal los te gaan op het fiets klimgebied dat vanaf de kust je ogen al doen glinsteren van geluk. Wij hebben, met Bart als gids (ook dat werd geoefend dit weekend), 2 ritten mogen doen waarbij we het klimwerk uiteraard met een grote glimlach hebben afgewerkt. Een dikke 10 voor dit fietsgebied, als liefhebber van het van het klimmen schieten woorden tekort om de beklimmings te beschrijven. Dus ik verwijs hierbij gewoon naar de prachtige

foto's. De temperaturen waren normaal voor het tijdstip van het jaar en lagen overdag tussen de 19 en 21 graden, echt terrassen weer dus.

Ik kan je melden, Bart en Suus hebben het geluk hier echt opgezocht en gevonden en wij mochten daar een weekend van meegenieten. Wat een prachtige locatie voor hun appartementencomplex hebben zij gevonden, midden in de bergen met uitzicht op de middellandse zee.

Met dank aan Bart en Suus die ons zeer gastvrij hebben ontvangen (en weer netjes bij de luchthaven hebben afgezet),

Hasta la proxima! (Tot de volgende keer want die Pico de Veleta moet een keer bedwongen worden)